

Chủ thuyết Vô Thần

by Alan Ames April 2010

Nhiều người trong khắp thế giới xưng mình là vô thần và họ tố cáo tôn giáo không gì hơn là mê tín dị đoan và là nguyên nhân tạo ra đa số nếu không muốn nói là tất cả hết mọi vấn đề trên thế giới.

Trong một chuyến đi mới đây tại Hoa Kỳ, tôi đã nhìn thấy một cựu Thống Đốc tiểu ban bạo dạn tuyên bố chính tôn giáo tạo ra tất cả các chiến tranh. Đó cũng là lời tuyên bố mà tôi đã từng nghe đến từ những kẻ vô thần.

Không một người nào phản đối ông Thống Đốc đó, vì bề ngoài lời nói của ông có vẻ dựa trên những dữ kiện. Nhưng thật ra, lời nói ông ấy, dĩ nhiên là vô nghĩa. Vài thí dụ để chứng minh điều đó :

Chiến tranh giữa Pháp và Anh chung quy là dành quyền làm vương.

Chiến tranh dành Độc Lập Hoa Kỳ bắt nguồn từ thuế trà.

Nội chiến Hoa Kỳ vì nô lệ.

Chiến tranh do Hoàng Đế Nã phá Luân vì muốn kiểm soát đất đai và các dân tộc.

Trung Hoa với Nga Xô là tranh dành đất đai.

Thế chiến thứ I vì lý do cuộc ám sát hoàng tử Áo quốc Ferdinand và Phu nhân do nhóm khủng bố Bàn Tay Đen gốc người Serbia. Và cũng vì các liên minh chính trị và sự tìm kiếm thế lực.

Thế chiến thứ II vì Đảng Đức Quốc Xã lên nắm quyền và xâm lăng các nước khác (thí dụ Poland..)

Chiến tranh Việt Nam chống cộng sản.

Chiến tranh Hàn Quốc chống cộng sản.

Và còn nhiều chiến tranh khác có thể nêu danh mà không phải tôn giáo tạo ra. Nhưng không có nghĩa là tôn giáo không gây nên chiến tranh, nhưng tôn giáo không phải là lý do độc nhất tạo ra chinh chiến, và hai trận Thế Chiến xảy đến không phải nguyên nhân tôn giáo.

Vô Thần chính nó đã đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra chiến tranh, và thực tế này đã thường xuyên bị những người vô thần phớt lờ hoặc chối phăng.

Người vô thần tuyên bố rằng trong một thế giới vô đạo, những sự việc sẽ tốt hơn là trong một thế giới bị ảnh hưởng tôn giáo, nhưng nếu chúng ta nhìn lại, rõ ràng sự thật không phải như vậy ;

Dưới thời cộng sản Nga xô, cuộc sống rất cơ cực cho phần đông dân chúng và hàng triệu người đã bị giết.

Trung Hoa dưới thời Mao Trạch Đông đã hao mất biết bao nhiêu sinh mạng và đau khổ vì cách mạng văn hóa.

Pol Pot với lý tưởng một quốc gia cộng sản ở Kampuchia, cũng hàng triệu người đã bị giết.

Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

Kim ở Bắc Triều Tiên.

Tất cả những quốc gia vô thần đều có cái giống nhau ; dân chúng rất ít được tự do, nhiều người bị tra tấn và bị giết, nhiều người không có cơm ăn và bị giam tù vì không theo đường lối đảng. Và chỉ một ít tôn giáo được phép hoạt động hoặc do đảng điều khiển để đáp ứng mục tiêu đảng. Việc đó là những hoa trái của chủ thuyết vô thần.

Tôi cũng nhớ gần đây tôi đã nghe Richard Dawkins, một kẻ vô thần nổi tiếng tuyên bố lý do duy nhất mà thiên hạ tin vào Thiên Chúa là vì họ đã được cha mẹ dạy cho điều này khi họ còn bé và nhồi sọ lòng tin vào Thiên Chúa trong các con mình. Rằng những đứa con tin, vì cha mẹ đã nói với các em cũng như các em tin vào chuyện ông già Noel Santa Claus, các em cũng tin vào chuyện Chúa Giêsu.

Tuy nhiên Richard Dawkins lại phớt lờ đi dữ kiện là khi các em khôn lớn, các em nhận ra sự thật về ông già Noel và việc giả tưởng ông ấy xuống trong ống lò sưởi và đem theo các món quà và v.v... Mặc dù như vậy, nhiều em khi trưởng thành với sự khôn ngoan, các em vẫn giữ lòng tin vào Thiên Chúa và nhận thức trong óc, trong tim và trong linh hồn các em rằng Thiên Chúa có thật. Các em vẫn giữ sự tin tưởng đó vì lý do đức tin hay kinh nghiệm cá nhân chứ không phải vì các em đã được dạy dỗ như vậy.

Đồng thời, trong lời tuyên bố, Dawkins hoàn toàn phớt lờ đi là trong những nước như Nga Xô mà cộng sản vô thần đã nắm quyền trong 70 năm. Quốc gia cộng sản đã lùng bắt tôn giáo, cấm đoán tôn giáo, giết chết, bỏ tù và cải tạo các giáo dân. Nga xô có để cho Giáo hội Chính Thống hoạt động một cách giới hạn dưới quyền kiểm soát của chính quyền nhưng đây không phải là được rộng rãi tự do tôn giáo.

Ở trường học và tư gia, bàn thảo và giảng dạy về tôn giáo bị cấm. Tuy nhiên, sau 70 năm trong tình trạng ấy, khi Nga Xô vươn ra khỏi chủ nghĩa cộng sản thì nhiều người đã gia nhập Kitô Giáo. Giáo Hội Chính Thống (và Giáo Hội Công Giáo nhưng ít hơn) đã phát triển cách rộng lớn với rất nhiều người đi nhà thờ. Chính Tổng thống và Thủ tướng Nga xô cũng tham dự Thánh lễ Chính thống.

Và mới đây tại một đại học Nga xô, Thủ tướng Vladimir Putin khuyến khích các sinh viên sống theo con đường Thánh Phanxicô Assisi.

Trong một trận đá banh trong mùa Phục Sinh (tháng 4 ngày 5 tại vận động trường Moscow Lokomotiv) một phía đám đông, hàng ngàn người la vang, "Chúa Kitô đã sống lại" và bên kia đám đông đáp lại, "Đúng thật như vậy, Chúa Kitô đã sống lại"

Như vậy, làm sao câu nói Dawkins có thể có giá trị, nếu đa số những người trong đám đông đó đã không được dạy dỗ về Thiên Chúa hay đã được khuyến khích tin vào Thiên Chúa, nay họ lại đón nhận Thiên Chúa, một cách không vụ lợi. ?

Làm sao có thể những người đã được khuyến khích từ chối Thiên Chúa và chấp nhận con đường cộng sản vô thần là sự thật duy nhất, nay họ lại thay đổi để đón nhận Thiên Chúa một cách đông đảo như vậy ?

Chủ nghĩa vô thần đã mang lại rất ít ỏi điều tốt lành cho thế giới nhưng chắc chắn là nó đã tiếp tay trong việc suy tàn xã hội và đạo đức. Người vô thần đi nói với kẻ khác là không có Thiên Chúa, hãy hưởng thụ cuộc sống, sống ngay bây giờ và ngay lập tức. Như thế là người ta không thể nào vui hưởng cuộc sống nếu họ tin vào Thiên Chúa.

Thật là nói bậy bạ ! Lời mời gọi tận hưởng cuộc sống chẳng qua là lời mời gọi ích kỷ bản thân vì nó chấp nhận "làm những gì mình thích nếu như nó không hại ai". Thật ra, nếu đường đi sai lầm được chấp nhận, chúng luôn luôn làm hại một người nào đó. Có khi chính đúng ngay người ấy, vì qua những điều họ làm, có thể họ làm đòi bại chính cơ thể họ hoặc cơ thể người khác, họ đánh mất lòng kính nể đối với chính mình hay đối với người khác, họ mất đi những cảm xúc của tình yêu chân thật.

Người vô thần thường hay nói là người ta có thể tự mình quyết định cái gì là Sai, cái gì là Đúng, hoặc là xã hội có thể quyết định thay thế. Điều này thật là ngông cuồng, vì Đúng hay Sai không tùy thuộc vào điều người ta tin, hay xã hội tin, nhưng Đúng và Sai là một hằng số không bao giờ thay đổi. Nếu người ta có thể quyết định cái gì Sai hay Đúng, thì những giá trị ấy lại thay đổi theo làn gió, khi suy nghĩ của quần chúng và cá nhân thay đổi. Điều gì Đúng ngày hôm nay, có thể thành Sai ngày mai, hay ngược lại.

Lịch sử đầy những thí dụ khi quần chúng hay xã hội quyết định Đúng hay Sai và cái trả giá ghê gớm của nó.

Người vô thần nói đến sự chấp nhận, nhưng họ thường hay không chấp nhận, khi họ phỉ báng, lạm dụng và tấn công vào những người tin vào Thiên Chúa. Tôi đã gặp những người vô thần yêu cầu tôi chứng minh rằng có Thiên Chúa, và để trả lời họ, tôi yêu cầu họ chứng minh là không có Thiên Chúa.

Có người vô thần không muốn tôn giáo được đem ra dạy trong các trường học hoặc tư gia nhưng lại muốn đem ra dạy các tiêu chuẩn vô thần của họ, dù quần chúng có thể muốn hay không.

Các giới cầm quyền và những người lãnh tụ vô thần, có khi ép buộc những người yêu mến Thiên Chúa phải tôn giữ luật pháp trái lại với lẽ luật và lời dạy Thiên Chúa.

Rõ ràng thấy trong vài nước cộng sản và độc tài mà cầm tù và ngay đến việc ám sát là điều thường xuyên cho những ai không chấp nhận những chỉ thị vô đạo của nhà nước.

Dù người Kitô hữu, không bao giờ khước từ quyền không tin vào Thiên Chúa của những người không tin vào Thiên Chúa, nhưng người Kitô hữu phải, không bao giờ chấp nhận con đường vô thần đi chống lại con đường Chúa Giêsu.

Người Kitô hữu phải, không bao giờ chấp nhận những sửa đổi của một xã hội đang hăm hại rõ rệt dân chúng qua sự suy tàn của Đạo Đức và suy tàn của sự kính trọng chân thật của người đối với người.

Người Kitô hữu phải, không bao giờ chối bỏ Chúa của họ qua việc chối bỏ Đức Tin của họ, nhưng phải cương quyết đứng lên trong hoà nhã và yêu thương tuyên xưng lên rằng Chúa **Giêsu là Chúa** trước mặt toàn thế giới với bất cứ giá nào.

Xin Thiên Chúa chúc phúc.

Alan Ames

Trên đài ABC Good Morning America, nhà báo **George Stephanopoulos** phỏng vấn **Tổng Thống Nga Xô Dmitry Medvedev** sau khi hiệp định Khởi Mới được ký.

Stephanopoulos : Tổng Thống đã trở lại trong tiếng vang. Xin phép hỏi Tổng Thống, dân chúng Mỹ không được biết nhiều về con người của Tổng Thống. Nhưng tôi bị thu hút - khi đọc tiểu sử của Tổng Thống và biết nhiều chi tiết. Tổng Thống đã được giáo dục ở Nga xô, vô tôn giáo. Tuy nhiên, vào tuổi 23, Tổng Thống đã bước vào nhà thờ để được rửa tội. Lý do nào ?

Medvedev : Tôi thật sự cảm nhận là tôi cần đến điều đó. Và tôi muốn làm điều đó. Tại sao người ta đi nhà thờ ? Họ đi nhà thờ vì họ cảm thấy cần thiết, trừ khi họ muốn đi viếng cảnh. Vào lúc 23 tuổi, tôi cảm thấy tôi cần đến. Tôi tin điều ấy tốt cho tôi, vì sau đó cuộc đời tôi thay đổi. Thật ra người ta không nói lên cái điều tương tự như vậy, vì những cảm xúc tôn giáo đáng lẽ nên để sâu thẳm vào lòng. Nếu có một ai phô trương những cảm xúc đó, thì không thành thật đâu. Đúng hơn là cho chính bản thân họ nhiều hơn. Nhưng tôi tin tôn giáo là quan trọng cho mỗi người. Ông có nghĩ như thế không ?

"Atheism" by Alan Ames

Translated with written authorization from the author