

BÊN H VỰC GIÁO HỘI

by Alan Ames March 28, 2010

Trong thời gian gần đây, Giáo Hội đã bị một số người tấn công một cách hung hãn về sự Thánh Thiện trong giáo hội, họ nêu lên các công chuyện tội lỗi đã xảy ra trong nội bộ giáo hội .

Trước hết chúng ta phải nhìn nhận đã có những lạm dụng ghê gớm trong Giáo hội và đôi khi, những chuyện ấy đã không được xử lý đúng mức. Tuy nhiên, dù các vấn đề đã không được giải quyết thỏa đáng, ý định của Giáo hội là không hề duy trì những lạm dụng ấy . Có lúc Giáo hội đã cố gắng giải quyết vấn đề trong phạm vi nội bộ thay vì kêu gọi giúp đỡ từ bên ngoài; cái đó không phải do ý quý quyết, nhưng đáng tiếc thay, đó là cách suy đoán lầm lẫn đã mang nhiều hậu quả trầm trọng. Cái hậu quả mà những người bị lạm dụng đang nặng nề đeo mang, và mỗi cố gắng cần phải làm để giúp đỡ những nạn nhân này.

Nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên về các tấn công cao độ đánh phá vào Giáo hội và vào Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, vì đó là chuyện dĩ nhiên. Những người chống phá Giáo hội sẽ luôn luôn dùng mọi cách có thể làm được, để cố gắng và hủy diệt Giáo hội; và ngày hôm nay, làm nổi bật và phóng đại lời tố cáo các lạm dụng là vũ khí mà họ đang dùng đến.

Đúng vậy, Giáo hội sẽ bị tổn thương dưới những đợt tấn công đó, nhưng chúng ta hãy nhớ Giáo hội sẽ không bao giờ gục ngã. Cũng rất rõ ràng là có chủ mưu về thời điểm tấn công để làm xáo trộn mùa Chay, là mùa thánh thiện nhất đối với người Kitô hữu, và khiến họ chia tâm trí ra khỏi việc long trọng tưởng nhớ đến cái đau khổ, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa chúng ta.

Nếu chúng ta nhìn vào những sự việc đang xảy ra với tinh thần sáng suốt mà không phải với một tinh thần bị ảnh hưởng các tấn công rất được thịnh hành, thì sẽ có được sự hiểu biết khác biệt đối với vấn đề này.

Đức Thánh Cha, dĩ nhiên, Ngài đã và đang cố gắng chặn đứng những lạm dụng trong tương lai và Ngài đã cố gắng giúp các nạn nhân qua lời xin thú lỗi, qua việc rút phép một vài linh mục và Giám mục và qua lời công bố không bao giờ chấp nhận những hành vi nhục nhã đó. Một số người đã phản ứng lại bằng cách tấn công Đức Thánh Cha qua cách họ trình bày sai lầm về sự thật

Thí dụ là trường hợp đau buồn của một linh mục đã lạm dụng các em bé bị diếc ở Mỹ. Một số người đòi cất chức Đức Thánh Cha vì lý do Đức Thánh Cha biết được việc này. Sự thật là Vatican chỉ được biết tin 20 năm sau khi sự việc đã xảy ra, và lúc được biết tin, là lúc linh mục phạm tội đang hấp hối. Linh mục ấy van xin được ơn tha thứ, nên Đức Hồng Y Ratzinger đã quyết định nay không còn lý do tiếp tục nữa, vì đeo đuổi việc này có thể sẽ gây thêm đau khổ cho những ai trong cuộc, nếu nó trở thành tin tức công khai. Vị linh mục mấy tháng sau đó đã qua đời. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai có lòng xót xa, trong trường hợp này họ cũng sẽ hành động như vậy.

Thêm một cuộc tấn công vào Đức Thánh Cha qua người anh của ngài, George là một linh mục (và là giám đốc một ban hợp ca nhà thờ nổi tiếng), linh mục George đã tát tai một bé trai ban hợp ca vào năm 1960 và người ta kêu lên là lạm dụng. Trong những năm tháng đó, áp dụng hình phạt rất phổ thông trong trường học và xã hội và vào thời ấy hình phạt không bị coi như lạm dụng.

(Lập tức ngay sau khi luật ban hành không được phép dùng hình phạt, George Ratzinger đã mừng rỡ chấp nhận và nói, đối với ngài đây là một sự "nhẹ nhõm". Đồng thời, một cựu ca viên trong ban hợp ca nói là các em kính và mến ngài, ngài muốn có kỷ luật, nhưng kỷ luật giống như ông đối với con cháu, với một tấm lòng thương yêu.) Vậy thì chúng ta, bây giờ bắt đầu xử lý tất cả những thầy cô hay cha mẹ mình vì họ đã dùng hình phạt trên các em chẳng? Nhìn lại quá khứ và đem những tiêu chuẩn ngày nay để áp dụng một cách lựa lọc trên người khác là một điều rất bất công.

Một cố gắng khác để làm tổn hại Đức Thánh Cha là gán cho ngài không can thiệp thỏa đáng về một linh mục có hành vi tội lỗi ở Munich vào thời kỳ Đức Thánh Cha giữ chức Giám Mục ở đó.

Thật sự linh mục đó thuộc về một giáo phận khác ở Đức, và đã bị cách chức. Giáo phận Munich đã thỏa thuận để linh mục ấy đến để chữa bệnh tâm lý. Đức Giám mục Ratzinger đồng ý là linh mục đó cần chuyển và phải ở trọ trong nhà dòng. Tuy nhiên, vị giám tỉnh, không tham khảo Đức Giám Mục Ratzinger hoặc xin phép ngài, đã tự quyết định rằng linh mục ấy phải có công tác mục vụ giáo xứ trong thời gian cư ngụ tại đây. Thời gian ngắn sau đó, Đức Giám Mục Ratzinger dời đi khỏi giáo phận và ngài không biết tin về linh mục ấy được hoạt động trong giáo xứ.

Không tấn công nào có căn bản vững chắc tố cáo Đức Thánh Cha, nhưng nó không làm ngừng lại những thù ghét sự thật do một số người. Cũng nên nhớ lại, xã hội cho đến gần đây, thông thường các lạm dụng hay bị che dấu khỏi con mắt dư luận vì người ta tin đó là cách hành sự tốt nhất. Những gia đình, nạn nhân, các tổ chức chính phủ hay tư nhân đều không muốn những lạm dụng ấy được thiên hạ biết đến nên đem dấu chúng xuống dưới tấm thảm. Như vậy làm sao, chúng ta có thể trong mong

cách suy nghĩ đó lại không đi vào trong Giáo hội, vì Giáo hội gồm toàn những người từ xã hội đến ?

Hôm nay, rất nhiều người ném hòn đá đầu tiên mà không nghĩ đến những sai lầm của chính họ hay những sai lầm của xã hội nói chung, mà chính họ và gia đình họ, trong quá khứ và hiện tại, có ít nhiều trách nhiệm vì họ là một thành phần trong xã hội.

Thật buồn khi thấy những công việc tốt đẹp mà Giáo hội đã làm trong toàn thế giới lại bị bỏ quên. Công cuộc bác ái rộng lớn nhất trong thế giới đến từ Giáo hội công giáo, cho người nghèo thức ăn, săn sóc các bệnh nhân và giúp đỡ những người thiếu thốn ở rất nhiều quốc gia. Có rất nhiều tu sĩ tận tụy cả cuộc đời để làm sự tốt lành và nhiều khi họ hy sinh chính bản thân vì tình thương dành cho người anh em. Thế giới lại quên đi quá dễ dàng những linh mục và tu sĩ bị ám sát, tra tấn, hãm hiếp khi họ ra đi giúp đỡ những người thiếu thốn. Đa số các linh mục tốt lành và phụng sự nhân loại đều bị quên lãng trong khi đó, một số nhỏ linh mục phạm tội thì lại bị đem ra rêu rao vì việc làm tội lỗi của họ.

(Một giáo sư người Đức khoa thần kinh hình luật, Giáo sư Hans-Ludwig Kröber ở Berlin, đã làm thống kê về lạm dụng con trẻ. Từ năm 1995 cho đến hôm nay, đã có 210.000 trường hợp lạm dụng con trẻ ở Đức quốc được báo cáo với nhà chức trách. Như vậy có khoảng 14.000 vụ mỗi năm. Số các tu sĩ dính líu trong trường hợp này là 94 vụ trong khoảng thời gian 15 năm. Giáo sư Kröber phát biểu rằng xác suất người nam độc thân phạm tội này là 36 lần ít hơn người nam "bình thường")

Giáo Hội sẽ sống còn qua cơn nuôi dưỡng tin tức mê loạn mà một số người đang cố sức cắn mòn sự Thánh Thiện trong Giáo Hội ; giống như trong quá khứ, Giáo hội sẽ thoát khỏi khó khăn này và sẽ trở thành một Giáo Hội mạnh mẽ hơn.

Chúng ta hãy đồng lòng không mất tinh thần nhưng hãy đứng vững vàng trong đức tin của chúng ta, để trả lời trước những tấn công vào Giáo Hội, không phải chúng ta chỉ trả lời với một Tình Yêu tha thứ nhưng cũng với một Tình Yêu Tuyên Xung sự Thật và Bệnh Vực Giáo Hội trong cơn gian nan thử thách.

*"Defending the Church" by Alan Ames,
translated with written authorization from the author.*